

Situationen i Egypten påverkas av allt som händer i Mellanöstern. Den ekonomiska situationen har inte blivit bättre under året. Turismen är så gott som död och många kämpar för att klara sig ekonomiskt. Arbetslösheten speciellt bland ungdomar är hög och även om de är välutbildade har de svårt att finna ett arbete.

Barnhemmet är en trygg plats för de 29 barn och ungdomar som växer upp där. Vardagen präglas mycket av studier. I slutet av november och början av december måste alla i skolåldern genomgå en examination. Detta påverkar deras situation mycket. På några dagar ska de visa vad de lärt sig under månader av studier. Resultatet presenteras i form av procent. De flesta av barnen och ungdomarna på barnhemmet går i en statlig skola. Kvalitén är inte den bästa men det finns inga ekonomiska resurser att låta dem studera på privata skolor. Några har sponsorer som ger dem möjlighet till studier i privatskolor. Läxhjälp och studier på eftermiddagarna är viktiga då kan de få hjälp att ta igen det som de inte kan lära sig i skolan. Flera klarar skolan riktigt bra.

De äldre ungdomarna som studerar på universitetet får ekonomisk hjälp med sina studier från vår förening. Vi tycker att det är så viktigt att de får en bra grund att stå på inför framtiden.

En av de unga flickorna på barnhemmet är förlovad sedan i våras. Att gifta sig i Egypten är helt annorlunda jämfört med vårt land. En förlovning är en överenskommelse mellan familjerna. Själva förlovningsfesten är som ett bröllop. Då det blir dags för giftermål måste mannen ha en lägenhet där de kan flytta in. EGSS har lovat stå för vissa kostnader för det nya hemmet. De kommer att betala allt som behövs i köket och matrummet.



Det känns fantastiskt att Mirian kommer att få ett eget hem. En dröm som blir verklig! Vi får be och hoppas att det kommer att bli ett gott hem för henne.

Barnen och ungdomarna på barnhemmet har det bra. Sedan sommaren finns nu 5 nya "mammor" anställda. De kommer från Minia i Upper Egypt. Ett par av dem talar bra engelska så det går att samtala med dem och höra hur de ser på sitt uppdrag. Det är givetvis inte lätt att räkna till, men de hade en bra inställning och tog verkligen sin uppgift på allvar. Miss Margo är en "supermamma" som funnits där ett antal år och kan ge stabilitet och hjälpa dem nya.

Malin från Halmstad som studerar arabiska på ett universitet i Kairo bor på barnhemmet. Det ger oss en bra inblick i hur vardagen fungerar. Hon försöker att träffa de unga flickorna så ofta hon har möjlighet för att hjälpa dem med sina studier i engelska. Hon blir även en bra förebild för dem då de kan se att hon verkligen får lägga ner mycket tid och energi på sina studier. Ingen får något gratis.

Tack, till Ert företag som är med och stöder barnen på barnhemmet! Alla önskar Er en riktigt God Jul!

DGSS genom Lena Backstig

Följ oss gärna på Facebook "DGSS - Den gode Samariten" eller hemsidan www.dgss.se